

Afscheidsfeest in het Lucas een daverend succes!

St. Vrienden van Lucas

Het heeft maanden aan voorbereiding gekost maar 5 juli was het dan eindelijk zo ver, afscheid nemen van de locatie Lucas met een mooi feest voor donateurs, medewerkers en oud-medewerkers als ons publiek. Ruim 250 mensen hebben de avond bijgewoond. Het hadden er met gemak vierhonderd kunnen zijn, echter de hal bood ons niet meer ruimte om stoelen te plaatsen. De aftrap voor de avond werd gedaan door Arno van der Heyden en al snel was het de beurt aan het cabaretgezelschap VIP. Zij hebben jarenlang de personeelsavonden met groot succes opgeluisterd. Met een aantal liedjes over het ziekenhuis uit programma's van de afgelopen jaren gaf VIP een overzicht van de ontwikkeling van het Lucas. RTV Noord journalist Wiebe Kleinstra interviewde Iepke Siems Geertsema, die de rol, op haar zo kenmerkende wijze, van oud-medewerker van het ziekenhuis speelde.



Iepke Siems in gesprek met RTV Noord journalist Wiebe Kleinstra

Na de pauze was het de beurt aan verschillende oud-Lucasmensen. Zo sprak Boudewijn Ponsioen over het leven van zijn vader, die lange tijd directeur van het ziekenhuis is geweest. Ook is Boudewijn de schrijver van het boek *Een schoone en nuttige inrichting*. Het boek dat ten tijde van het 60-jarig bestaan is uitgebracht.

De laatste die werd geïnterviewd door Arno was Zuster Wilma. Met prachtige verhalen over haar tijd in Afrika gelardeerd met de nodige humor, wist zij iedereen te boeien.



Zuster Wilma vertelt.....

Ook beschreef ze heel beeldend, hoe haar beginperiode in het Lucas eruit had gezien.

Ten slotte de veiling, een niet onbelangrijk onderdeel van de avond.

De topstukken hebben het goed gedaan, evenals een glas-in-loodraam dat door het ziekenhuis beschikbaar was gesteld. Naast dit kunstwerk, zijn nog een aantal andere werken beschikbaar gesteld door het ziekenhuis.



Topstuk voor de veiling: Ede Staal

Aan het eind van de avond kon de bestuurder van het ziekenhuis Albert Koeleman dan ook bekend maken dat de veiling ruim vijfduizend euro had opgebracht.

Daarna was het nog even nagenieten van een hapje en een drankje en konden we als bestuur terugzien op een geslaagde avond.

Langs deze weg wil het bestuur het ziekenhuis nogmaals bedanken voor alle medewerking,

Nieuwsbrief



St. Vrienden van Lucas

Jan, Simone, Henny, Hendrik, Rogier en Albert, het was fantastisch. Ook alle vrijwilligers nogmaals heel erg bedankt, zonder jullie inzet hadden we deze mooie berichten niet kunnen schrijven.

Fusie met de Vrienden van Delfzicht

In een eerdere nieuwsbrief hebben we u al bericht over het voornemen om te fuseren met de Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis. Immers de locaties in Winschoten en Delfzijl hebben plaatsgemaakt voor een nieuw, ons nieuwe, ziekenhuis in Scheemda. Daar hoort ook een nieuwe vriendenclub bij: Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen.

Inmiddels zijn de voorbereidingen afgerond en is de notaris aan het werk om de fusie vorm te geven en nieuwe statuten te maken, die overigens gebaseerd zijn op de statuten van de beide huidige stichtingen.

Op 1 januari 2019 gaat de nieuwe stichting van start en bestaan de beide oude stichtingen niet meer.

Wij willen er alles aandoen om te zorgen dat het nieuwe ziekenhuis ook ons ziekenhuis wordt en dat de nieuwe stichting daar direct een bijdrage aan kan leveren. De nieuwe stichting start dan ook met een goed gevulde portemonnee om aan deze klus te beginnen. Dit bestuur heeft er hard aan gewerkt om dat mogelijk te maken.

We hopen, nee gaan er eigenlijk vanuit, dat u ons die mogelijkheid ook in de toekomst blijft bieden en dat u donateur blijft, ook van de nieuwe stichting. Het is nu immers ons nieuwe ziekenhuis, onze patiënten en onze bezoekers. Dus eigenlijk doen we het ook een beetje voor onszelf.

Als de fusie rond is, wordt u door het nieuwe bestuur daarover nader geïnformeerd. Dat zal in het begin van het volgend jaar aan de orde zijn.

Wij willen u nu alvast dankzeggen voor de steun en het vertrouwen dat u in ons heeft gehad en we kunnen u zeggen dat wij met heel veel plezier onze werkzaamheden hebben verricht.

Uw donatie

Wilt u ervoor zorgen dat de nieuwe Stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen een goede start maakt en blijft bijdragen aan het welzijn van de patiënten van het Ommelander Ziekenhuis Groningen? Dan vragen wij u een minimale bijdrage van €7,50 over te maken op rekeningnummer:

NL38INGB0000482202
t.n.v. Stichting Vrienden Ommelander
Ziekenhuis Groep locatie Lucas

Alvast hartelijk dank!

*Het bestuur van de Vrienden van het st.
Lucas.*